



Meer informatie en aanmelding

Wilt u een activiteit meemaken? Meldt u zich dan aan bij: Herberg De Aandacht, Kerkplein 1, 6666 AK Heteren of 06 - 3333 1746. E-mail: herbergdeandacht@gmail.com

Website: www.herbergdeandacht.nl

Facebook: [me/herbergdeandacht](https://www.facebook.com/herbergdeandacht)

Over Herberg De Aandacht

Herberg De Aandacht is een initiatief van de parochie H. Maria Magdalena (Betuwe). De oude pastorie in Heteren is omgebouwd tot een huis waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. De waarden rust, aandacht, ritme, zorg en hoop staan hierbij centraal. De Herberg wil ruimte geven aan mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping, spiritualiteit, rust en stilte. 'Aandacht' verwijst naar de spiritualiteit van St. Benedictus, die in zijn Regel benadrukt dat alles wat je doet aandacht verdient, maar ook dat alle aandacht moet uitgaan naar gasten.

Gesprekskring Vrouw, Kerk en Samenleving (VKS)

'Wat is dan goed?'

'Over de vraag naar het goede leven'

We lezen en bespreken een reeks interviews van de hand van Stevo Akkerman, gebaseerd op 11 interviews voor het dagblad Trouw, gebundeld in het boek *Wat is dan goed?* Over de vraag naar het goede ging hij in gesprek met filosofen, theologen, schrijvers en mensen met verschillende religieuze achtergronden.



Data: maandag 28 september, 26 oktober, 23 november, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 30 maart, 10 mei en 14 juni.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Plaats: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58 in Elst
Aanmelding en begeleiding: Janine Kallen, pastoraal werkster
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl of 06 - 1432 0989

Geloven Nu

Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de hand van bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en bijbels-theologische achtergrondinformatie. Geloof en leven haken in elkaar.

Er zijn drie groepen: een in Elst (begeleiding: pastor Victor Bulthuis) en twee in Huissen-Zand (begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs).

Data groep 1 Huissen-Zand: maandagen 28 september en 23 november (19.30 uur)

Data groep 2 Huissen-Zand: maandagen 12 oktober en 7 december (19.30 uur)

Plaats: de pastorie van de Zandse Kerk in Huissen-Zand

Data Elst: donderdagen 17 september en 5 november

Plaats: De Hoeksteen in Elst

Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding.

Bijelbrunch

Samen ontdekken welke richting bijbelverhalen aan ons leven kunnen geven. Samen brunchen met een soepje, een broodje en een sapje. Schuif aan en praat en eet mee! Begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs en Rick Roelofs.

Plaats en datum:

De Ark in Haalderen: zondagen 27 september en 13 december (11.30 uur)

De Hoeksteen in Elst: zondag 25 oktober (11.30 uur)

Geef u zich uiterlijk de voorafgaande donderdag op.



Herberg
De Aandacht

PROGRAMMA
NAJAAR 2020



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Omdat we vanwege het coronavirus vooralsnog gebonden blijven aan de anderhalve-metersamenleving, hebben wij ons programma daarop moeten afstemmen. Dit betekent dat wij minder gasten kunnen ontvangen dan we zouden wensen. Met name voor het Wereldkoken heeft dat gevolgen. Hoe graag we de Serrekamer weer vol zouden hebben zoals we dat gewend zijn: dat kan nu even niet. Maar we denken dat we u ondanks de beperkingen toch weer een boeiend en inspirerend aanbod kunnen doen.

Aanmelden voor een activiteit is nu des te belangrijker. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid van PIN-betaling op de dag van de activiteit. Dat is niet alleen hygiënisch, maar ook praktisch.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Maar weet u vooral van harte welkom!

Donderdag 10 september: Filmavond

'The Two Popes' (Fernando Mereilles, 2019)

Deze gefingeerde ontmoeting tussen de aftredende paus Benedictus XVI en de paus-in-spe Jorge Mario Bergoglio (Franciscus) is een lust voor het oog en het oor. Behalve voor actuele kerkelijke kwesties is veel aandacht voor de menselijke kant van de beide kerkvorsten. Spitsvondige dialogen, diepzinnige kwesties en humoristische situaties wisselen elkaar af, tegen de achtergrond van de verwickelingen in het Vaticaan en Castel Gandolfo, het zomerverblijf van de pausen.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Aanvang: 19.30 uur

Deelname: € 4,-



Vrijdag 25 september: Wereldkoken Anders

Tafelgesprek

Vanavond gaan we aan tafel met een beperkt gezelschap. Tussen de gangen door wordt er een thema belicht. Genoeg gespreksstof dus aan tafel! Er wordt een heerlijk stamppotbuffet geserveerd.

Begeleiding: pastor Victor Bulthuis

Aanvang: 18.00 uur

Deelname: € 10,-

Zaterdag 3 oktober:

Viering eerste lustrum

De Herberg bestaat alweer 5 jaar! Hoewel een groot feest er niet in zit (als dat al bij de Herberg past), willen we toch graag stilstaan bij dit heuglijke feit. We beginnen en eindigen de middag met livemuziek door singer-songwriter Isabelle Wolff en contrabassist Christian Maliy. En natuurlijk is er een hapje en een drankje.

Pastor Victor Bulthuis geeft een korte lezing over een actueel thema: eenzaamheid, beschouwd als een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd. De overheid heeft zelfs een campagne op touw gezet om eenzaamheid te bestrijden. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Doet ze alleen maar afbreuk aan ons menszijn of kan ze ons ook helpen groeien? Zo ja, op welke manieren kan eenzaamheid vrucht dragen, ja zelfs gelukkig maken?

Tijd: 14.00-17.00 uur (aanvang lezing: 14.30 uur)

Donderdag 8 oktober: Filmavond

'Big Fish'

(Tim Burton, 2003)

Het leven van William Blooms vader Edward hangt aan elkaar van fabels en verzinnsels. Wanneer Edward op zijn sterfbed ligt, probeert zijn zoon waarheid



van leugens te scheiden. We volgen Edward in de gedachten van zijn zoon terug in de tijd. Het wordt een zoektocht naar het ware leven. Als verleden en heden samenkomen, blijken waarheid en verdichtsel dicht bij elkaar te liggen.

Inleiding en nagesprek: Patrick Chatelion Counet, theoloog

Aanvang: 19.30 uur

Deelname: € 4,-

Zaterdag 31 oktober:

Meditatieve herfstwandeling

Wij starten deze middag met de herfstwandeling vanuit de Randwijkse Waarden om een gedeelte van het Klompenpad te lopen. Dit is een meditatieve wandeling, waarbij we van het landschap en de stilte zullen proeven maar ook ruimte inbouwen voor gesprek. We sluiten af met een kop erwtensoep in de Herberg.

Begeleiding: Willem Quist, lekenbroeder franciscaan, geestelijk begeleider en franciscaans leraar

Aanvang: 13.30 uur

Deelname: € 5,- (inclusief soep)



Donderdag 12 november: Filmavond

'Les choristes' (Christophe Barratier, 2004)

We bevinden ons op een kostschool voor moeilijk opvoedbare jongens, in 1948. Op een dag komt er een nieuwe muziekleraar, die met zijn passie voor muziek en compassie voor de kinderen de harde dagelijkse routine op school weet te doorbreken. Een tijdloos verhaal van jeugdigen zoals ze worden ervaren door een kleurrijke groep ontspoorde kinderen.

Inleiding en nagesprek: pastoraal werkster Janine Kallen

Aanvang: 19.30 uur

Deelname: € 4,-



Vrijdag 27 november: Wereldkoken

Van antipasti tot dolci: Italiaans genieten

Deze avond zal gastkok Luca Consoli ons voor de derde maal laten proeven van zijn culinaire hoogstandjes uit de Italiaanse keuken. Het wordt ongetwijfeld weer een bijzondere avond met tongstrelende gerechten. De couverts voor deze avond zijn iets duurder dan u van ons gewend bent, maar u krijgt dan ook heerlijke gerechten en zalige wijnen geserveerd. Deelname: € 20,-



Donderdag 10 december: Filmavond

'After Life' (Kore-eda Hirokazu, 2000)

Ergens tussen hemel en aarde bevindt zich een groot huis, de tussenstop voor hen die op weg zijn naar het hiernamaals. Een week lang mag men terugkijken op het aardse leven. Eén dierbaar moment daaruit moet men kiezen; dat wordt het persoonlijk paradijs. Wie niet kiest, blijft eeuwig in het niemandsland. Wat zou jij kiezen?

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Aanvang: 19.30 uur

Deelname: € 4,-



Woensdag 30 december:

Bollen en bubbels

Wij willen het jaar graag afsluiten met een ontmoeting in Herberg De Aandacht. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom voor oliebolletjes en appelbeignets en andere lekkernijen, vergezeld van een glaasje bubbels. Om 15.30 uur is er een quiz onder leiding van pastor Victor Bulthuis. Deelname is kosteloos.